

Månedens historie maj 2018

Sommerlyst stiftet for 150 år siden.

Fortalt af Rigmor Kryger og Else Bæk Olsen.

1849 var året, hvor Danmark fik sin første egentlige Grundlov og friheden til at forsamle sig. Mange foreninger blev i sidste halvdel af 1800 tallet stiftet. Heriblandt ”**Engforeningen Sommerlyst**”, der med 25 medlemmer blev stiftet 14. maj 1868.

§ 1 i vedtægterne ved stiftelsen: *Foreningens Medlemmer have til enhver Tid adgang til Engstykket og kan Nøglen til samme erholdes ved at henvende sig til Foreningens Kasserer. Laaneren maa være ansvarlig for eventuelle Beskadigelser af de paa Engen opførte Bygninger og sammes inventar.*

Foreningen erhvervede i 1868 de smukke enge ved Vonåen og opførte et træhus. Formålet var at tage dertil og have nogle hyggelige timer sammen med Venner og familie. Siden byggedes der mere til, deriblandt en pavillon, også beregnet til dans. I et særligt hus var der indrettet et køkken.



Gl. Sommerlyst omkring eller før 1900



Gl. Sommerlyst klar til fest med flaget oppe og gæsterne på vej.

Medlemstallet steg, og Sommerlyst samlede mange af byens familier uden hensyn til rang og stand. De fleste af Sommerlysts medlemmer var håndværkere og handlende.

Udflugtsmålene var få og små, og det var besværligt at komme omkring i den sparsomme fritid, arbejdstiden var lang, lørdagsfrihed var ukendt.

Men Ringkøbing var heldig, der var både fjorden og Vonåen, så når byens sønner og døtre kom hjem på ferie i sommertiden, skulle de altid en tur til Sommerlyst, også kaldet ”Engen”.

*Engforeningen ”Sommerlyst”
Afholder i anledning af foreningens 25 års jubilæum
Søndagen den 25. Juni 1893*

stor engtur med paafølgende bal paa Hotel Ringkøbing.

Deltagerne samles kl. 2 paa torvet, hvorfra der med musik i spidsen marscheres ned til broen for at sejle til Sommerlyst, hvor der om eftermiddagen vil blive musiceret af et større musikkorps. Til denne del af festen kunne medlemmerne medtage deres husstand og entréen er ansat til 35 øre for en herre, 25 øre for en dame og 10 øre for et barn, for hvilken betaling der leveres sort kaffe med sukker, brændevin og punsch.

Hjemkomsten fra engen bliver saa betids, at ballet, der som ovenfor nævnt afholdes paa Hotel Ringkøbing, vil kunne begynde hen ved kl. 10. Til ballet maa gifte medlemmer medtage hustru og konfirmerede døtre, medens ugifte medlemmer kun maa medtage én dame og entréen er her 25 øre pro persona.

Fremmede kunne indføres ved et medlem.

Det bemærkes, at der i Sommerlyst vil forefindes et udsalg af øl og sodavand.

Bestyrelsen



Udflugt til Sommerlyst, 1900-1910

Bageste række fra venstre: Sagfører Theodor Severin Frølund, ukendt, vinhandler Frederik F. Sperling

Midterste række fra venstre: fru telegrafbestyrer Lund, ukendt, fru sagfører Jenny Marie Frølund f. Rosenvinge, frk. Adolphine Nicoline Geslin, frk. Kirkemann, Forreste række fra venstre: ukendt, ukendt

Fra 1884 findes dette foto af tomasteren "Tordenskjold" ejet af bødker Lyhne med "Den faste stok" i alt 22 personer og skibshunden. Ikke uden fantasi. Alle havde titel af maritimt rang. F. eks. Kaptajn, kok og dykker, skibsbager, overauditor, proviantforvalter, maskinmester og præfekt og mange flere, selv degnen var nævnt. (Jul i Ringkøbing 2004)



Tordenskjold

Schmidt Hindø fortæller om en udflugt til Sommerlyst. Et af de første år han gik i frk. Knudsens skole i Nørregade gav hun dem en tur til Sommerlyst ca. år 1900. Det var bødker Lyhne, der sejlede med dem i sin tomastede "Tordenskjold". Hattemager Bech var med og han kunne plukke sukker i træerne deromme, eller fra lommen. (Ringkøbing Årbog 56/57)

I krigens år (1940-45) savnede Ringkøbingenserne at kunne bruge denne herlige plet. Men stedet og åen skulle først renses for miner, så det kunne blive ufarligt, at færdes der. Helt stille lå man ikke. Der blev tænkt fremad om foreningens fremtid. I nov. 1944 blev der projekteret udvidelse af bådpladserne ved ny sommerlyst hen mod Skelbæk. til i alt 84 (årbog 44-45) og så manglede der endda plads. Senere er der sket udvidelser i 70erne, 1986 og i 2017 (jub. Program)

11. juni 1947 brændte Pavillonen i Sommerlyst. Formentlig en henkastet cigaret.

Det gamle var småt forsikret, men det stod man sammen om.

Foreningen overtog en bygning, der var en tidligere barak fra Lodberg Hede.



Sådan så den ud, da den pr. båd blev fragtet til ”Gl. Sommerlyst”.



Herefter blev det opført af foreningens medlemmer. Dengang som nu, man forstår at stå sammen. Efter 2 år blev en ny pavillon indviet



Det færdige resultat

I dag findes der kun soklen i det gamle Sommerlyst, men anlægsbroen er der. Der foretages flere familieudflugter dertil, hvor der grilles, leges og flaget hejses. Engforeningen ”Sommerlyst” ejer stadig ejendom/grunden deromme.

Sommerlyst har altid forstået at feste og selvfølgelig også ved de 150 år.

Mandag den 14. maj med uformel reception fra 15-17,30.

Selve festen afholdes fredag 25. maj kl. 17,30 i telt ved Sommerlyst, for klubbens medlemmer. Starter med fællesfotografering, lækker buffet, fællessang, gamle Sommerlystsange og besøg af vægterne. Dans og musik.

Mon ikke stemningen fra alle de fester, der har været holdt på ”Engen”, Det gamle Sommerlyst i fordums tid, vil blive genoplivet.



Sommerlyst 2018